



FOCUS TRAVEL

Företaget som ger dig råd att resa!



ISRAEL-resa i lugnt tempo

Jesus drog sig ibland undan tillsammans med lärjungarna. Vid Genesarets sjö, där Jesus vandrade och utförde mirakler, talade och umgicks med vänner, är vi tre dagar vid Jesus-platzerna och med tid för eftertanke och studie tillsammans med evangelist Carl-Olov Hultby. Veckan avslutas i Jerusalem.

Dag 1 Vi reser till Israel

Avresa från Landvetter flygplats 13.50. Från Arlanda 12.30 med direktflyg ankommer till Tel Aviv med 19.25. Med buss går färden norrut upp till Nof Ginnosar vid Genesarets sjö. Här stannar vi och installerar oss för fyra nätter. Middag vid ankomst.

Dag 2 "Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom."

Det är inte långt till Nasaret, där Jesus växte upp. Vi besöker en plats man byggt upp för att efterlikna Nasaret på Jesu tid. Bebådelsekyrkan är central i staden och vi vandrar också basargatan till den lilla lokal, som efterliknar synagogan där Jesus läser ur Jesaja bok. Så återvänder vi till Nof Ginnosar för eftertanke o bön och kanske ett bad i sjön. Middag och kvällandakt.

Dag 3

"Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön."

Tidig morgon lägger vi ut från stranden. Det var en liknande morgon när Jesus vandrade utmed sjön och fick

se två bröder, Simon och Andreas, kasta ut nät i sjön. "Följ mig, sa han, så skall jag göra er till människofiskare."

När vi kommer tillbaka till vårt boende går vi in i tid för eftertanke och bibelstudie. Eftermiddag är din egen tid fram 16-tiden då vi har tid för bibelstudie före middag. Kvällen avslutas med andakt och bön.



FOCUS TRAVEL AB
Box 300
551 15 JÖNKÖPING

Tel: 036- 30 26 50
www.focustravel.se
info@focustravel.se



Dag 4

"När han såg folkskarorna gick han upp på berget."

Efter frukosten gör vi som Jesus gjorde, vi beger oss upp till bergspredikans berg. *"När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade: "Saliga de som..." När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som deras skriftlära."*

Vi reser oss och åker nerför berget till sjökanten, där Jesus välsignar fem kornbröd och två fiskar att räcka till 5000 män förutom kvinnor och barn.

Med bussen reser vi en liten bit utmed sjön till Kafarnaum, som var något av Jesu "hemstad". Sedan återvänder vi till Nof Ginnosar för lunch och stillhet innan tid för eftertanke fortsätter. Middag innan kvällen avslutas med andakt och bön.

Dag 5

"Vem säger människorna att Människosonen är?"

Vi lämnar Nof Ginnosar efter frukost och reser upp i bergsområdet till Dan och Banias till området kring Caesarea Filippi där Petrus bekände Jesus som Messias. Vi vandrar något litet fram till Jordans källflöden. Sedan går vägen över Golanhöjden söderöver då vi besöker en olivoljeframställning i Katzrin. Färden går tillbaka till sjön och stopp för lunch på kibbutzen Ein Gev för att äta Petrusfisk. Eftermiddagen är vi åter på Nof Ginnosar. Middag på kvällen och andakt och bön gemensamt.

Dag 6

Jesu dop och vägen upp till Jerusalem

Nu lämnar vi Nof Ginnosar och reser genom Jordandalen ner till Jeriko och platsen för Jesu dop. En röst talar: "Denne är min älskade son." Vi åker till Betlehem och besöker Herdarnas äng, där änglaskaran kungjorde "Idag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren". Födelsekyrkan från 300-talet är restaurerad och är nu en fin upplevelse. Vi vänder till Jerusalem. Vi bor på Golden Wall Hotel vid Damaskusporten där vi också äter middag. Kvällen avslutar vi med andakt o bön.

Dag 7

Från Olivberget till Golgota

Dagen börjar på Olivberget med vyn över Jerusalem och tempelplatsen. Vi vandrar ner till Getsemane örtagård. Det är platser för läsning och bön. Så åker vi till översteprästen Kaiafas hus där Jesus förhör och Kaiafas säger: *"Jag besvär dig vid den levande Gudens namn att säga oss om du är Messias, Guds son."* Jesus svarade: *"Du har själv sagt det. Men jag säger er: efter detta skall ni få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln."* Lunchpaus väntar innan vi sedan vandrar "Smärtornas väg" till Golgota. Middag på hotellet och andakt o bön avslutar dagen

Dag 8

Trädgårdsgraven med nattvard och hemresedag

Efter frukost samlar vi oss vid Trädgårdsgraven alldeles intill hotellet och firar nattvard. Vid 16-tiden reser vi till flygplatsen och gör oss redo för hemresan. Vi anländer till Arlanda flygplats 00.15. Focus Travel hjälper dig med hotellnatt vid Arlanda om du behöver.



Riksevangelist Carl-Olov Hultby

FAKTARUTA

I priset ingår:

Flyg från Stockholm/Köpenhamn - Tel Aviv tur och retur, del i dubbelrum, halvpension på resmålet, en lunch, entréer enligt programmet, dricks till chaufförer-lokala guider- hotell, turistskatter samt svensk reseledning.

Ingår ej:

Personliga beställningar av lunch eller måltidsdryck.

Tillägg:

Enkelrum: 3 500.- i mån av tillgång. Om du inte har en reskamrat och ingen ensamresande kan tänkas dela rum med dig, då måste du erlägga tillägg för enkel-rum. Anmälan: På vår hemsida eller per post på blankett från Focus Travel.

Anmälningsavgift: 5 000.- per person erläggs enligt utsänt resebevis för att täcka flygkostnaden.

Slutbetalning: Enligt utsänt resebevis.

Färdhandlingar: Dessa sänds ut ca 10 dagar före avresa.

Reseförsäkring: Fråga FOCUS TRAVEL.

Avbokningsvillkor kan erhållas av arrangören.

Förbehåll: Om ej 16 personer är anmälda kan resan bli inställd.

Handikapp: Var vänlig meddela eventuellt handikapp för Din egen skull.

Allergier o likn. besvär ska meddelas på anmälan. Glutenfri kost kan ej garanteras utan måste åligga rese-nären att alltid övervaka.

Resegaranti: Resegaranti är ställd till Kammarkollegiet enligt gällande lag av researrangören FOCUS TRAVEL AB.

Programmet kan ändras på grund av omständigheter vi inte råder över.